

LÅT OSS LIKSOM SVALORNA

Ur operetten Czardasfurstinnan, 1916

Lento



Emmerich Kálmán

Jag väntar på det sto - ra undret tra - la - la, som

jämt man plär mig spå. *Nu - me - ra ske ej nägra un - der,*

tra - la - la, sånt tro vi in - te på. Ett

pa - ra - dis är äk - ten - ska - pet *tra - la - la,* med

ba - ra hon och han. *Det var allt mycket länge - se - dan*

tra - la - la, som man ett så - dant fann! Tro

dolce e allara in - te att du kan mig skrämma, *tra - la - la,*

var du lugn, jag vet nog vad jag gö. *Det*

har jag in - te alis be - tviv - lat, tra - la - la, till -

lät jag gör hon - nör. Låt oss lik - som

sva - lor - na byg - ga oss ett bo,

ö - va oss på ska - lor - na i lant - lig stil - la

ro. Men jag flö - ge strax min kos,

om du mig be - drog, *morendo* kun - de in - te

stanna hos den min gläd - je tog.

Vers 1.

Laine: Jag väntar på det stora undret, tralla
som jämt man plär mig spå.

Herrar: Numera sker ej några under, tralla
sånt tror vi inte på.

Laine: Ett paradis är äktenskapet, trallala
med bara hon och han.

Herrar: Det var allt mycket längesedan, trallala
som man ett sådant fann.

Laine: Tro inte att du kan mig skrämma, trallala
var du lugn, jag vet nog vad jag gör.

Herrar: Det har jag inte alls betvivlat, trallala
tillåt jag gör honnör!

Låt oss liksom svalorna, bygga oss ett bo
öva oss på skalorna i lantlig stilla ro.
Men jag flöge strax min kos, om du mig bedrog.
Kunde inte stanna oss den min glädje tog.

Vers 2

Herrar: Man kan väl inte alltid kuttra, trallala
blott med sin äkta hälft?

Laine: Nej, alla fruar skall bedragas, trallala
det faller av sig själv.

Herrar: Blott lilla frun är underdålig, trallala
och sitter vackert still.

Laine: Får mannen vara dum och fånig, trallala
och göra vad han vill?

Herrar: Du har ju ännu ingen aning, trallala
hur en äkta man behandlas skall!

Laine: Att det behövs en del förmaning, trallala
jag vet i alla fall.

Låt oss